

Αρ. Πρωτ. ...146.....

Ιωάννινα, 20/7/2017

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας. Υπηρετώ εθελοντικά την ΕΛΕΠΑΠ 36 χρόνια. Είναι ένα έργο που γέμισε την ζωή μου με δημιουργία και απέραντη αγάπη.

Το 1977 πριν από 40 χρόνια, ιδρύθηκε στον τόπο μας η Ιατρική Σχολή. Τότε γεννιόταν πολλά παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία. Σ' αυτά τα παιδιά τοπικά δεν μπορούσε να δοθεί καμιά βοήθεια, ήταν καταδικασμένα.

Χάρη στην ίδρυση της Ιατρικής Σχολής, αποφασίστηκε να λειτουργήσει στην πόλη μας το Παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ, με σκοπό την ανακούφιση και την παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας στα ανάπηρα παιδιά και τις οικογένειες τους. Αρχίσαμε να λειτουργούμε σε ένα νοικιασμένο σπίτι με 8 παιδιά, μια φυσιοθεραπεύτρια και μια κοινωνική λειτουργό. Εγχείρημα πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο.

Όταν γιορτάσαμε τα 10 χρόνια είδαμε με χαρά ότι η κοινωνία είχε αποδεχθεί το πρόβλημα. Είχαμε καταφέρει να βγάλουμε το πρόβλημα από τα στενά όρια της οικογένειας. Τότε άρχισε η στήριξη του έργου μας. Είχαμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Άρχισαν να μας κάνουν δωρεές που μας ήταν πολύτιμες. Ύψιστη τιμή για την ΕΛΕΠΑΠ.

Με το πέρασμα των χρόνων τα δεδομένα άλλαξαν. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα παιδιά διαφοροποιήθηκαν. Η εγκεφαλική παράλυση έδωσε την θέση της στον αυτισμό και τις αναπτυξιακές διαταραχές. Έπρεπε να προσαρμοστούμε, να εξελιχθούμε. Και το κάναμε. Έτσι η ΕΛΕΠΑΠ μπορεί να λειτουργεί πάντα ως εξειδικευμένο Κέντρο για κάθε μορφή παιδικής αναπηρίας ή δυσκολίας.

Από το ξεκίνημα μας συνεργαζόμαστε με το πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Δουρούτης και με το Νοσοκομείο Χατζηκώστα. Αναπτυχθήκαμε με την βοήθεια της Ορθοπαιδικής, της Ψυχιατρικής και ιδιαιτέρως της Παιδιατρικής κλινικής. Από το 1990, επί 27 χρόνια και σε σταθερή μηνιαία βάση σε συνεργασία με τους νεογνολόγους, παρακολουθούμε τα πρόωρα που βρίσκονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, ώστε αν παραστεί ανάγκη ξεκινούν άμεσα πλήρες θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στα 20 χρόνια μας βάλουμε ένα νέο στόχο. Να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι! Το τοπικό διαμέρισμα Νεοκαισάρειας, μας δώρισε ένα αγροτεμάχιο 11 στρεμμάτων στην Νεοκαισάρεια.

Έτσι την πρωτοχρονιά του 2008 αποκτήσαμε την δική μας στέγη. Σε αυτήν αναπτύξαμε νέα πρωτοποριακά προγράμματα πρώιμης παρέμβασης

(αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας) και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης ενηλίκων.

Σήμερα η ΕΛΕΠΑΠ υπεύθυνα και οργανωμένα λειτουργεί ως Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης-Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας και Ημερήσιας Νοσηλείας. Στα προγράμματα της δέχεται παιδάκια από 2 μηνών αλλά και ενήλικες, από όλη την Ήπειρο τα Ιόνια νησιά και την Αλβανία. Μέχρι σήμερα έχει προσφέρει τις Υπηρεσίες της με αγάπη και ευσυνειδησία, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους από εξειδικευμένους επιστήμονες, σε περισσότερα από 1.500 παιδιά

Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε ένα όνειρο. Την αποκατάσταση των παιδιών μας, όταν οι γονείς τους δεν θα είναι πλέον σε θέση να τα φροντίσουν. Την παροχή μιας στέγης και μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Σήμερα στα 36 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον τόπο μας, το όνειρο αυτό χάρη στην πολυτιμότερη βοήθεια της Περιφέρειας Ηπείρου και του Περιφερειάρχη μας κ. Καχριμάνη, γίνεται πραγματικότητα. Μέσω του ΕΣΠΑ, σε οικοπέδο που παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό από την Περιφέρεια Ηπείρου, κατασκευάστηκαν οι πρώτες τέτοιας μορφής σε ολόκληρη την Ελλάδα, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν πρότυπο οικισμό, τον πρώτο οικισμό στην Ελλάδα όπου θα ζουν με αξιοπρέπεια 30 άτομα με αναπηρία, με την στήριξη 25 ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού.

Το κτιριακό συγκρότημα περιλαμβάνει επτά ισόγειες κατοικίες 210τ.μ. η καθεμιά (ανεξάρτητες μεταξύ τους), και ένα κοινόχρηστο κτήριο καθημερινής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την υποστηριζόμενη διαβίωση. Ολόκληρος ο οικισμός είναι χτισμένος με τις πιο άριστες προδιαγραφές.

Και σε αυτή την προσπάθεια μας πρωτοτυπούμε. Σε κάθε σπίτι υπάρχουν ταρατσόκηποι, στους οποίους φυτεύτηκαν 2.300 φυτά. Μια σύγχρονη αντιμετώπιση της ζέστης το καλοκαίρι και του κρύου το χειμώνα. Μια σύγχρονη σκέψη για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα εξασφαλίζουμε στους ενοίκους μας θεραπευτική καλλιέργεια. Είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος θεραπευτικής προσέγγισης των ατόμων με νοητική υστέρηση. Οι ένοικοι εκτός των άλλων θα απασχολούνται και σε εργαστήρια πυλοπλαστικής και ζαχαροπλαστικής. Θα φτιάχνουμε μπισκότα και κουλουράκια, καθώς και αντικείμενα από πηλό, τα οποία θα διαθέτουμε στην τοπική κοινωνία.

Στόχος μας είναι οι ΣΥΔ «Ελπίδα Ζωής» να αποτελέσουν έναν πρότυπο οικισμό Ζωής. Θέλαμε να βάλουμε γερές βάσεις ώστε την δική μας προσπάθεια να ακολουθήσουν άλλοι.

Αντιλαμβανόμαστε το δύσκολο αυτό εγχείρημα. Δεν είμαστε όμως μόνοι. Πάντα έχουμε στο πλευρό την Περιφέρεια Ηπείρου. Στις 11 Ιουλίου 2016 το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την σύσταση μιας Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας για την διοίκηση των ΣΥΔ με ισόποση συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 ιδρύθηκε η ΑΜΚΕ Ελπίδα Ζωής.

Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ την κοινωνία των Ιωαννίνων και ολόκληρης της Ηπείρου, για την συνεχή στήριξη και συμπαράσταση της. Η ΕΛΕΠΑΠ δεν έκανε ποτέ επάγγελμα. Μόνος στόχος μας είναι πάντοτε η στήριξη κάθε ανάπηρου παιδιού.

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Απευθύνομαι σε όλους εσάς που ήρθατε από μακριά. Η ΕΛΕΠΑΠ είναι Φιλανθρωπικό Σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο. Στην πολύχρονη πορεία της στηρίχθηκε πάντοτε στην αγάπη και την φιλανθρωπία των συνανθρώπων μας. Επώνυμοι και ανώνυμοι δωρητές και ευεργέτες στάθηκαν δίπλα μας στον δύσκολο αγώνα μας, αγκάλιασαν τον σκοπό μας. Γι' αυτό και η ΕΛΕΠΑΠ ανήκει σε όλη την κοινωνία.

Κάνουμε το καλό, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Κάνουμε το καλό με αγάπη για κάθε παιδάκι, που η φύση αδίκησε. Γιατί η αγάπη δεν αγοράζεται, δεν πουλιέται. Η αγάπη χαρίζεται. Και εμείς στην ΕΛΕΠΑΠ και την Ελπίδα Ζωής θέλουμε να χαρίζουμε αγάπη και στήριξη σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη.

Σας ευχαριστώ πολύ!

